

Αδέσποτα: είδος υπό εξαφάνιση



Ο κ. Κωστής Ζώνης από αργόσχολους περιπατητές, είμαι απαισιόδοξος για την τύχη αυτών των πλαισιάτων".

Ήδη, τη χρονιά που μας πέρασε, οι κάθε είδους κακοποιήσεις αδέσποτων ζώων συνεχίστηκαν, η εξόντωση μψόλες κορυφώθηκε και τα άσυλα των Δίμων ψυτρώνουν σαν μαντάρια. Το Υπουργείο Γεωργίας που χρόνια τώρα αδιαφορεί παντελώς για να ρυθμίσει την τύχη των αδέσποτων και περιορίζεται σε επαναλαμβανόμενες συσκέψεις ψορέων που παραπέμπουν σε άλλες συσκέψεις και ανταλλαγές βαθυτόχωστων απόφεων, ξαφνικά **εν όψει της Ολυμπιάδος**, έγινε από το λίθαργο του, όχι όμως για να δημιουργίσει μια σύγχρονη ενοποιημένη και όχι διάσπατη και αναχρονιστική όπως είναι σήμερα νοροθεσία και να δώσει τις οωστές λύσεις τις οποίες γνωρίζει, αλλά για να μοιράσει μερικά εκατομμύρια σε μερικούς δύμους για τη δημιουργία ασύλων!!!

Έτσι οι δύμοι, χωρίς καρία υποδομή, αρχίζουν να μαντρώνουν χώρους και να εγκλωβίζουν ζώα σε λίγα τετραγωνικά εφ' όρους ζωής, ή μάλλον εφ' όρου θανάτου, γιατί οι χώροι πολύ σύντορα θα πλημμυρίσουν από ζώα και κάποιος κτηνίατρος· Αϊχμαν, θα μπάνει στα άσυλα κραδαίνοντας τη θαυματουργή ένεση για να τα θανατώσει για το καλό τους.

Αν και το τελευταίο δεν είναι ειρωνικό, γιατί καλύτερα ο θάνατος από μια ιοδία κάθιξη σε πανάθλιες συνθήκες διαβίωσης.

Αμφιβάλλει κανείς ότι σε δύο-τρία χρόνια **τα αδέσποτα θα γίνουν είδος υπό εξαφάνιση**;

Αυτό έγινε σε όλα τα ειδών που είναι οπήρα υπό εξαφάνιση. Ακολουθήσαμε την ίδια πολιτική: τη φυσική τους εξόντωση. Και μετά, αναπαράγουμε σε κλειστούς χώρους τα περίφανα ελάφια, λύκους, ελέφαντες, λιοντάρια, φάρια, φώκιες, γύπες, γεράκια, αετούς και ζερκάδια.

Και έρχονται εκ των υστέρων η Κοινότητα και όλα τα Υπουργεία Γεωργίας και προσφέρουν άφθονα χρήματα για την αναπαραγωγή, αφού πρώτα επέτρεψαν με την αδιαφορία και με χαριτωτικές πράξεις, την αδιότακτη εξόντωσή τους.

Είναι να θλίβεται κανείς ή να εξοργίζεται. Εάντε να φτάσουμε να αναπαράγουμε και αδέοπτα;

"Ξεφτίζει το πανί της Ελλάδας", έλεγε ο Πικιώνης.

Μέσα σ' αυτόν τον ευτελισμό της ζωής, τι περιθώρια δράσης έχουμε; Και λεω δράσος και όχι αντιδράσος, γιατί αντίδραση στην ζωή και παρανομία στους φυσικούς νόμους είναι η ευτέλεια, αντίδραση είναι η περιφρόνηση στην ζωή, η εξόντωση όλων των ειδικών της Ελληνικής πανίδας για κόμπι των ➤



Προβληματισμένος για το μέλλον του.



ΦΩΤ: Κ. ΖΩΗΣ

Από την ολοκλήρωση του σκελετού του δευτέρου κτιρίου στο Πατρικία.

συλλεκτών ή για "σωματική άσκηση" των κυνηγών, αντίδραση στη φυσική επιλογή των ειδών και παρανομία απέναντι στην πίεση ζωής των οντών είναι οι 500.000 άδειες κυνηγίου που εκδίδει το Υπουργείο Γεωργίας και επιτρέπει οι κυνηγοί να είναι περισσότεροι από το κυνήγι. Αντίδραση στη φυσική ζωή των αδέσποτων σκύλων είναι ο αφύσικος εγκλεισμός και η θανάτωσή τους στα άσυλα. Τι περιθώρια έχουμε;

Χρόνια τώρα, προσπαθούμε να επιβάλλουμε προτάσεις όχι μόνο της Φιλοζωικής, αλλά όλων των φιλοζωικών οωματειών για το πρόβλημα αυτό. Όχι εγκλεισμό σε άθλια άσυλα, αλλά καταγραφή και εμβολιασμό, στειρώσεις και ελεύθερη ζωή, τιμωρία αυτών που εγκαταλείπουν τα ζώα τους – όπως τιμωρούνται όσοι εγκαταλείπουν τα παιδιά τους. Γιατί κάποτε πρέπει να γίνει βίωμα πως ένα ζώο είναι ένα παιδί με ειδικά προβλήματα και ειδική συμπειριφορά.

Και πριν απ' όλα, εκπαίδευση. Να μας επιτρέψει το Υπουργείο Παιδείας να κάνουμε διαλέξεις σε σχολεία για φιλοζωικά θέματα, για την υπευθυνότητα που θα πρέπει κάποτε να έχουμε απέναντι σε ένα ζώο, πως ένα ζώο δεν είναι ένα χριστουγεννιάτικο παιχνίδι, πώς δεν θα το πετάξουμε το καλοκαΐρι για τις διακοπές μας, και πως μια ζωή xωρίς δέντρα, xωρίς ζώα, xωρίς πουλιά θα είναι μια ζωή μίζερη, στερημένη, απάνθρωπη.

Δέστε τι θέαμα παρουσιάζουν κάτι βίλες που κτίστηκαν παράνομα μέσα σε δάσον, τώρα τα δάσον τις εκδικήθηκαν και κάπκαν κι απόμειναν τα σπίτια xωρίς δέντρα, xωρίς πουλιά, xωρίς ζωή.

Και ταυτόχρονα, κοιτάξτε σε Δήμους που η Φιλοζωϊκή εφαρμόζει προγράμματα καταγραφής, εμβολιασμών και στειρώσεων, στην Κηφισιά, Κορυδαλλό, Ταύρο, Ελληνικό, Ερυθραία, Μεταμόρφωση, Χαλάνδρι, Άγιος Στέφανος, Αιγάλεω και πολλούς άλλους όπου τα αδέσποτα κυκλοφορούν με τις κονκάρδες τους, με την πρεμία και την ευγένεια τους, όπως και οι κάτοικοι.

Όλα αυτά είναι γνωστά από πολλά χρόνια στους υπεύθυνους του Υπουργείου Γεωργίας, αλλά η ολυμπιώδης αδιαφορία και αδράνειά τους, δεν τους επιτρέπει να πάρουν θετικά μέτρα αλλά σπαταλούν το χρόνο τους σε ουσκέψεις επί ουσκέψεων, σε μια ατελείωτη καραμπόλα αρμοδίων επί αρμοδίων, και δεν λύνεται κανένα πρόβλημα, και επιτρέπουν να συνεχίζεται η εξόντωση των ζώων και που ούτορα – πριν τη θρυλική Ολυμπιάδα – θα καυχώνται για το ιστορικό έργο τους:

Τα αδέσποτα θα γίνουν είδος υπό εξαφάνιση.

**Κωστής Ζώης
Πρόεδρος της Φιλοζωικής**